

Dorpskerk Spankeren;
een veelzijdige gelegenheid voor:

- Romantische trouwlocatie
- Jubileumviering
- Bedrijfspresentatie
- Afscheidsdienst
- Concerten
- Exposities
- Lezingen

Wilt u ook een evenement op deze unieke plek organiseren, schroom dan niet om informatie op te vragen.
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl



DORPSKERK SPANKEREN
ontdek deze veelzijdige kerk!

Stichting Dorpskerk Spankeren

info@stichtingdorpskerkspankeren.nl
www.stichtingdorpskerkspankeren.nl

Bankrekeningnummer NL10 RABO 0313 3597 33
Kamer van Koophandel 67014909
De Stichting kent een ANBI-cultuur registratie

De kerk is in gebruik voor kerkdiensten van de
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren
en Dieren N.O.



STICHTING DORPSKERK SPANKEREN



Ontdek deze veelzijdige kerk!

Ook het interieur van de kerk kent een rijke geschiedenis zoals het 100-jarige kerkorgel, het oude doopvont, het Christusschilderij van Jan Willem Pieneman en niet te vergeten de historische ijzeren geldkist.

De kerk heeft door de eeuwen heen een sterke band onderhouden met de graven van Gelre, De Gelderse Toren. Een rechte weg verbond de kerk en De Gelderse Toren, nu nog gedeeltelijk te zien als de oprijlaan. De rijke kerkgeschiedenis is ook binnen in de kerk te zien. Bij de vloerrenovatie is de grafkelder van De Gelderse Toren zichtbaar geworden en gemarkeerd. De grafkelder is afgesloten door een grafsteen met de tekst 'Ingang der grafkelder van den Geldersen Toren 1803'.



Steun Stichting Dorpskerk Spankeren

Word ook donateur!

Stichting Dorpskerk Spankeren

De Stichting Dorpskerk Spankeren is opgericht met als doel het monumentale kerkgebouw met het kerkhof te behouden voor ons dorp. Het dorp Spankeren zonder het gezicht van de Dorpskerk is moeilijk voor te stellen!

Geschiedenis

De Dorpskerk in Spankeren kent een lange en bewogen geschiedenis. De toren van de Dorpskerk stamt uit de elfde eeuw en is daarmee de oudste van de zuidoostelijke Veluwezoom. Aan de toren is duidelijk te zien dat de kerk door oorlogsgeweld en brand verwoest is geweest. Na de laatste brand in 1804 is de kerk herbouwd. Er volgden daarna nog een aantal verbouwingen en aanpassingen. De huidige vorm van het zaalkerkje is vergelijkbaar met die van 1804. De kerk werd gewijd aan de heilige Petrus en heet dan ook officieel de Petruskerk. Rond de kerk ligt het kerkhof met enkele historische graven.



Geschied voor activiteiten en evenementen

De kerk van Spankeren is recent gerenoveerd en is hierdoor geschikt voor allerlei activiteiten en evenementen. Wij kunnen de zaalruimte naar uw wensen inrichten en u kunt gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. De unieke sfeer van deze oude kerk maakt van uw evenement iets bijzonders.

De Stichting Dorpskerk Spankeren organiseert zelf diverse activiteiten waaronder een kerstmarkt en neemt deel aan de Open Monumentendagen.

U kunt donateur worden en hiermee de Dorpskerk voor Spankeren in stand houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of bezoek onze website www.stichtingdorpskerkspankeren.nl